

## Möllebor med udda yrken:

---

FOTO: CHRISTER WALLENTIN



**Ronny Klang bor sedan länge i Gylleröd. Han har varit tandläkare i Nyhamnsläge och arbetar ibland hos Mårten Klang, Ronnys och Gunillas son som har en klinik i Kristianstad. Men Ronny har också prövat på att vara tandläkare både i Tyskland och i Abu Dhabi, huvudstaden i Förenade arabemiraten.**

Under fyra månader i höstas arbetade Ronny på Grönland. Det var mest en slump som förde honom dit. På en konferens i Köpenhamn stötte han ihop med chefen för landets tandvård, fick hans kort och en uppmaning att höra av sig. Tandläkarbristen på Grönland är stor. Av ett trettiotal tjänster är knappt en tredjedel besatta.

Ronny fick tjänsten i Aasiaat, ett samhälle på Grönlands västkust med cirka 3 500 invånare. Kliniken är hopbyggd med tandläkarbostaden, och där arbetar förutom tandläkaren tre, fyra assistenter.

– Mina patienter hade för det mesta tandvärk eller något annat akut problem. I snitt gjorde jag ett par hundra fyllningar under en månad och ett femtiotal utdragningar.

Under arbetet pratade Ronny med patienterna med hjälp av de infödda sköterskorna. Dessutom lärde han sig att säga hej, öppna munnen tack, varsågod å skölj och ett tjugotal liknande uttryck på grönländska.

När Ronny jämför hur det är att arbeta som tandläkare på Grönland och på de andra ställen som han har erfarenhet av, tycker han att befolkningens tandhälsa är den största skillnaden.

– Under nittonhundratalet förändrades grönländarnas matvanor och deras tänder blev sämre. Men i dag finns det en ökad medvetenhet om problemet och man satsar på att barn och ungdomar ska äta nyttigt och sköta sina tänder. Fluorsköljning har blivit ett inslag i skolorna, ungefär som i Sverige.

---

# Tandläkare på Grönland

---



FOTO: RONNY KLANG



FOTO: GUNILLA KLANG

Klimatet i Aasiaat är mycket olikt det Ronny är van vid. När han landade på flygplatsen den 13 augusti var det 20 grader varmt och strålande sol. Men redan i slutet av september kom snön och kylan, och ljuset avtog mer och mer. I december var det bara ljus några timmar mitt på dagen. Luften var så torr att invånarna kunde hänga

ut tvätten till tork trots att det var neråt 15 minusgrader. – Jag trivdes med jobbet på Grönland. Både personalen och patienterna var vänliga människor. Platsen gjorde att man kom ned i varv och naturen ingav en ett stort lugn.

CHRISTER WALLENTIN